



ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΑΙΧΜΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ...

• Το κορυφαίο ζήτημα, για εμάς τους "Πειρατές του Ονειρού", είναι αυτό της ανοικοδόμησης του Γηπέδου του Συλλόγου μας στην Ιδιόκτητη Γη της Α.Ε.Κ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Από πολύ παλιά, όπως γνωρίζετε, θέταμε το συγκεκριμένο θέμα στην προμετωπίδα όλων των διεκδικήσεων. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, το 2005 στηρίξαμε με συνέπεια την πρόταση Μελισσανίδη (την φερέγγυα λύση για την ανέγερση του Ναού στα Άγια Χώματα με Φορέα το Ερασιτεχνικό Σωματείο) που όμως τορπιλίστηκε με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται ο ξεριζωμός και οι πληγές της Α.Ε.Κ μέχρι σήμερα (και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη)! Στη συνέχεια και για όλα τα επόμενα χρόνια μπήκαμε ξανά μπροστά και μαζί με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ δώσαμε και πάλι, αντάμα με πολλά ακόμη αδέρφια, παρατεταμένους σκληρούς αγώνες για να μην περάσει το κολπάκι του σκουπιδόπου στον ΟΔΑΥ, που προωθούσε το καταστροφικό 2004 με μπροστάρη τον «τέως σωτήρα» και με ουρά τους γνωστούς αυλικούς.

• Σε όλες εκείνες τις περιόδους και μόνο η αναφορά για «Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια» αποτελούσε λόγο για να... στιγματιστεί κάποιος ως «εχθρός της αναγέννησης της ομάδας» που τάχα δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί στην δήθεν... «ακατάλληλη» Νέα Φιλαδέλφεια!!! Είναι πλέον γνωστό σε χιλιάδες ενωσίτες ότι οι σκευωρίες και οι άδικες κατηγορίες που υπέστη το club μας από τον... «τέως ευεργέτη» πήγαιζαν από την προσπάθεια να μας κλείσουν το στόμα γιατί με την επιμονή μας στην «υπόθεση Νέα Φιλαδέλφεια» γινόμασταν «ενοχλητικοί» για κάποια επιχειρηματικά-κερδοσκοπικά σχέδια. Καλό είναι πάντα να θυμόμαστε ότι τον μεγαλύτερο πόλεμο η Νέα Φιλαδέλφεια τον έζησε «εκ των έσω». Από εκείνους που για χάρη των επιχειρηματικών συμφερόντων τους θαμποτάρισαν κάθε προσπάθεια για την πολυπόθητη επιστροφή. Σε όλα τα επίπεδα : Πολέμησαν το Μελισσανίδη, πολέμησαν τη μετέπειτα διοίκηση Ανατολιωτάκη, πολέμησαν τους οπαδούς που διεκδικούσαν την επιστροφή, έχυσαν τόνους μελάι μέσω των γνωστών «-τεχνείων» για να συκοφαντηθεί η ΝΦ, συνταυτίστηκαν με τους 131 και τον κάθε απίθανο, υιοθέτησαν κάθε νομικό ή άλλο ψευδοεπιχείρημα, από οπουδήποτε και αν προέρχονταν, προκειμένου να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλό λοιπόν είναι να μην ξεχνάμε την προϊστορία γιατί τα μάτια μας κοντεύουν να αλληθωρίσουν παρακολουθώντας τις αλληπάλληλες κολοτούμπες ορισμένων... όψιμων υποστηρικτών της Νέας Φιλαδέλφειας.

• Αδέρφια ΑΕΚτζήδες, οι αναφορές στο παρελθόν δεν είναι μόνο για τις υπενθυμίσεις που και αυτές έχουν φυσικά τη δική τους αξία. Πάνω από όλα είναι χρήσιμες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε και τις προθέσεις και την ειλικρίνεια όλων αυτών που υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια» για το σήμερα και το αύριο. Χωρίς, βέβαια, να έχουν κάνει ποτέ την αυτοκριτική τους ώστε να πάρουν έστω κάποιους «πόντους» στην προσπάθειά τους να γίνουν πιστευτοί. Αλήθεια κύριοι, όταν με τις επίμονες ενέργειές σας και τις τακτικές σας μπλοκάρατε τόσα χρόνια την επάνοδος στ Νέα Φιλαδέλφεια, με συνέπεια η ομάδα να έχει υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική

και αγωνιστική ζημιά, θεωρείτε ότι δεν οφείλετε κι μία εξήγηση για τα αποτελέσματα της πολιτικής σας;;; Κανέναν απολογισμό;;; Λογικό είναι λοιπόν και εμείς να «κράταμε μικρό καλόθι» για τα παχιά λόγια που ακούμε από την τάξη πραγμάτων "made 2004" που όλο το προηγούμενο διάστημα εναντιώθηκε στην προοπτική της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι υποσχέσεις-φούσκες των πολιτικών ουδόλως μας απασχόλησαν. Επίσης άχρηστες θεωρούμε και τις ανέξοδες κουβέντες της ΠΑΕ2004 άνευ πρακτικού αποτελέσματος. Αν δούμε μπουλντόζες να μπαίνουν στο οικόπεδό μας, αν δούμε συνεργεία να ρίχνου θεμέλια και μπετά, τότε ξανασυζητάμε σε άλλη βέση. Να είστε βέβαιοι ότι αν συμβεί αυτό εμείς οι «Πειρατές του Ονειρού», μετά από τόσες μεγάλες μάχες που δώσαμε για την ιερή υπόθεση της Νέας Φιλαδέλφειας, θα είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε και θα πανηγυρίσουμε. Αλλά... «επιτρέψτε μας» μέχρι που να συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά... ακόμη και τις νύχτες που κοιμόμαστε!

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σημείο αυτό θα επισημάνουμε κάτι ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ που θα θέλαμε να δώσετε ιδιαίτερη βάση! Αφορά κάτι που έγραψαν όλες οι εφημερίδες το προηγούμενο διάστημα και περάσε «στι ψιλά». Γράφτηκε λοιπόν ότι ειπώθηκε, από επίσης μους κύκλους της ΠΑΕ, πως αν δεν καταστεί επιτυχής η κατασκευή του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν και... «δύο άλλες λύσεις που εξετάζονται»!!! Το συγκεκριμένο πονηρό «παραθυράκι» δεν είναι η πρώτη φορά που μένει ανοιχτό! Το έχουμε ξανακούσει και πάλι τελευταία. Ο κόσμος λοιπόν εύλογα απορεί και διερωτάται: Πως είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο Κράτος για να διεκδικήσεις, υποτίθεται σθεναρά, τα δικαιώματά σου στην ιδιόκτητη γη σου και να αφήνεις, δημοσίως, χαραμάδες και υπονοούμενα ότι υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθείς στο αίτημά σου και για αυτό θα ψαχτεί και για κάτι άλλο; Μα έτσι δεν υποσκάπτεις την ιδιότητα διεκδικητή σου; Δεν αποδυναμώνεις την απαίτησή σου; Μην «το κάψουμε» και από μόνοι μας! Ε;

• Τέλος να υπογραμμίσουμε ότι τον πρώτο λόγο για το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν τον έχει ούτε ο Αδαμίδης ούτε ο Παπάς ούτε ο Νοτιάς ούτε γενικά η εταιρία ΠΑΕ2004, αλλά η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Κ. που αποτελεί και ΘΕΣΜΙΚΑ το θεματοφύλακα της περιουσίας της ΑΕΚ. Διότι και η ΕΚΤΑΣΗ ανήκει, αλλά και το μελλοντικό ΓΗΠΕΔΟ θα πρέπει να ΑΝΗΚΕΙ στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Έτσι συνέβαινε από το 1924 και έτσι θα πρέπει να συμβεί και στο μέλλον.

• Ξαναλέμε λοιπόν: ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ! ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΙ ΜΟΝΟ! Τελεία και παύλα.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ!!!

ΥΓ1: Ο αγώνας ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

ΥΓ2: ΑΕΚ ΛΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ!!!

• Για την υπογραφή:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των "ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ"

Η ΟΡΑ των Σοφ

17 ΔΕΚ 2010